

Nieuwsbrief 4, 18 december 2010

“Chung toi cam on cac ban rat nhieu”.

Hier staat: “wij zijn jullie heel dankbaar”

De ouders/verzorgers van “onze” kinderen in Vietnam zeggen ons dit steeds weer. Als voorbeeld hieronder een briefje van de vader van Hong Thuy:

Nha trang, 15 okt. 2010

Geachte heer mevrouw

Ik ben Nguyen Cong Danh geboren op 1968

Ik ben de vader van Nguyen Thi Hong Thuy

geboren op 26-06-2001. De leerling van groep 4 op Tieu Hoc Vinh Hiep school.

Schooljaar 2010-2011 is overgegaan naar groep 5.

we wonen aan: To 12 Xa Vinh Hiep, Nha Trang, Khanh Hoa province, Vietnam.

Ik en name mijn gezin en Hong Thuy wensen u en de mensen van de organisatie die Hong Thuy en de andere kinderen in Vietnam sponsoren heel veel gezondheid toe en God zegene u en de mensen van de organisatie.

Door de hulp van u en de organisatie de afgelopen tijd voor Hong Thuy, maar dit steunt ons ook in geestelijk en mentaal, waardoor ons iets makkelijk maakt in ons dagelijkse leven. Hong Thuy heeft haar best gedaan op school. Ze is genoemd tot de goede leerling van de afgelopen schooljaar en dat ze naar groep 5 mag gaan van schooljaar 2010-2011 om u en de organisatie te laten zien dat ze u allen heel dankbaar voor.

Via deze brief willen we mijn familie en ik u en de organisatie hartelijk dank voor de hulp van Hong Thuy.

We wensen u en de organisatie heel veel geluk, gezondheid en God zegene u allen.

Groetjes,

Nguyen Cong Danh

(Hong Thuy supportten we vanaf juni 2010, tezamen met nog 4 meisjes uit Dien An.)

In september-oktober zijn we weer bij de kinderen in Nha Trang geweest. Het was een geweldige tijd! Jullie zouden eens mee moeten gaan. Dan kun je zien en voelen hoe nodig de ondersteuning van “onze” kinderen is.

We hebben deze keer nog meer armoede gezien. Vooral thuis bij de 6 nieuwe kinderen in Dien Khanh. Op onze website was onze reis te volgen. Daar kun je zien waar en hoe deze kinderen wonen. In een leeg huis, zonder echte keuken en met velen in een bed, of zelfs geen bed.

Al die kinderen in hun (altijd schone) schooluniform lijken gelijk, maar als je bij hun thuis komt zie je een groot verschil. Schoolgang voor een kind is in Azië prioriteit, ten koste van alles. De ouders/verzorgers willen dat hun kinderen het beter krijgen dan zij zelf.

Onze kleine organisatie helpt hen hierbij. Op dit moment supportten we samen al 24 kinderen in Vietnam. We wilden stoppen met zo'n 20 kinderen, maar we kunnen zo moeilijk NEE zeggen tegen een nieuw arm kind dat naar school wil. Een nieuw kind kost ook maar 12-15



euro per maand en onze organisatie heeft goede sponsors. We denken dat het verantwoord is er een paar meer (financieel) te ondersteunen. Het is voor zo'n kind van levensbelang. Tot noch toe is iedere euro goed terecht gekomen. We zijn nog nooit bedrogen of hebben "smeer"-geld moeten betalen, iets wat in communistisch Vietnam toch veel voorkomt. Dit is vooral mogelijk vanwege onze betrouwbare Vietnamese managers mrs. Hiep en mrs. Danh en natuurlijk dankzij mr. Jacky Chantraine!

Tijdens ons bezoek in Nha Trang zijn we een nieuw project begonnen. Op de Tran Quang Khai secondary school in Dien Khanh, 8 km. ten westen van Nha Trang, betalen we nu voor 6 kinderen hun schoolgeld.

De directeur van deze overheidsschool, mr. Tran Chau Nam, gaat tegen de communistische regels in, door onze Westerse organisatie toegang te verlenen tot zijn school. Hij heeft voor 6 van zijn ruim 600 pupillen onze ondersteuning gevraagd. Deze 4 meisjes en 2 jongens konden hun schoolgeld steeds niet betalen en moesten daarom school gaan verlaten. Deze directeur heeft ervoor gezorgd dat wij de woonsituatie van deze 6 kinderen konden bekijken. We hebben nog nooit zoveel armoede gezien. We konden echt geen NEE zeggen. Daarom steunen we nu 24 kinderen naar een betere toekomst.

Gelukkig hebben al 16 kinderen een vaste schoolgeldsponsor. Wij zijn deze sponsors heel dankbaar en proberen deze sponsors geregeld informatie te geven over "hun" kind. Foto's, informaties, schoolrapporten en bedankbriefjes worden direct doorgestuurd.

Welke kinderen al een sponsor hebben kun je zien op bijgesloten foto d.m.v. de gouden stip. Voor de andere kinderen zoekt onze organisatie nog sponsors, dus als je iemand weet laat het ons alstublieft weten (12-15 euro per maand).

De 6 kinderen van de Tran Quang Khai school supporten we niet zoals de andere kinderen om hun hele 12 jarige schoolgang af te kunnen maken, maar alleen gedurende de tijd dat ze op deze secundaire school zitten. Dat is gedurende hun 6^e, 7^e, 8^e en 9^e schooljaar. Gaat ons kind naar de 10^e klas van een andere (High)school, dan zoekt de directeur een ander kind van zijn school uit wat schoolgeldondersteuning nodig heeft. Natuurlijk niet leuk/praktisch voor ons kind, maar voor dit Tran Quang Khai-projectje noodzakelijk om controle en continuïteit te verzekeren. Wij zullen de komende jaren kijken hoe dit project zich ontwikkelt. Een ding staat voor onze organisatie vast: het sponsorgeld moet goed terecht komen!

We kregen onlangs de vraag waarom wij kinderen financieel ondersteunen in Vietnam. Volgens de vraagsteller is Vietnam geen ontwikkelingsland meer en leidt de bevolking geen honger. Dat klopt echter maar ten dele.

Vietnam is een groen land met voldoende regen. Toch gaat het met een groot deel van de bevolking niet goed. Door het communistische systeem krijgen veel Vietnamezen geen kans tot ontwikkeling. Pas de laatste 10 jaar wordt door de overheid algehele economische vooruitgang nagestreefd. Vooral industrie en toerisme worden nu gestimuleerd. Dit gebeurt uitsluitend in de steden en langs de kust. Op het platteland en in kleine dorpen gaat deze economische vooruitgang grotendeels voorbij. Als je als toerist in Vietnam even verder kijkt dan zie je het echte Vietnam; een cultureel prachtig land met vriendelijke mensen, maar voor een heel groot deel van zijn inwoners is het een hard bestaan. Eten is 3 x maal daags eenvoudige rijst (wat ieder jaar steeds duurder wordt). De dagelijkse besteding is voor veel Vietnamezen nog geen 1 euro. Sociale voorzieningen zijn er niet voor hen. Na werk geen pensioen en bij ziekte geen uitkering. Als je al werk hebt dan ben je blij met een maandsalaris van 40 euro voor 6 of 7 lange dagen per week.

Wij krijgen soms ook de vraag of "onze" kinderen na hun 12^e schooljaar een goede baan kunnen krijgen. In een (communistisch) land als Vietnam is dat zeer moeilijk te zeggen. Hier heb je te maken met overbevolking, standenverschillen, corruptie, vrouwendiscriminatie, "kruiwagen"mentaliteit en (de beste leerling-)voortrekking. Onderwijs geeft ook hier een groot verschil. Een kind krijgt niet alleen educatieve ontwikkeling, maar leert ook sociale

vaardigheden. Iets wat voor meerdere kinderen in ons project noodzakelijk is om te slagen in hun leven. Wij vinden dat, iedere dag dat een kind naar school gaat winst!

Misschien dat zo'n kind uiteindelijk toch nog in de fabriek van Nokia of Samsung terecht komt, maar dan kan het tenminste lezen en schrijven en heeft het een stabiele en sociale jeugd gehad.

Onze ondersteuning/sponsoring geeft deze arme kinderen meer kans op een betere toekomst. Meer mogen we niet verwachten/eisen.

Onze ervaring is dat kinderen in Vietnam heel graag naar school gaan. Ze lopen de hele dag trots in hun schooluniform en gaan als het even kan ook naar Zondagschool. Hun leergierigheid stimuleert onze organisatie om ze te helpen.

Website: www.lidyenjohan.waarbenjij.nu

Tijdens ons verblijf in Nha Trang in oktober hebben we dagelijks bericht gedaan van onze ontmoetingen en belevenissen met "onze" kinderen. Deze site is zeer goed bekeken en gevolgd. Per dag soms meer dan 500 bezoekers. We zijn inmiddels de 40.000 hits gepasseerd. De verslagen blijven staan op deze site, de foto's van 2009 zijn te bekijken op: www.picasaweb.google.nl/johanenlidy

Financiële verantwoording

Op 18 december 2010 zit in de sponsorkas euro (incl. vooruitbetaalde schoolgelden)

RABO rekeningnummer 13.60.36.562
t.n.v. Johan Verschuren, inzake Vietnamese kinderen

Onze kleine organisatie heeft in haar bestaan van tweeneenhalfjaar totaal zo'n 4.000 euro uitgegeven aan Vietnamese school- en weeskinderen. We durven te stellen dat 99% van dit geld goed is besteed. We gaan zo verder!

Wij wensen onze vrienden van dit schoolgeldprojectje

een gelukkig **2011**

Lidy en Johan Verschuren-Heijkant

johanverschuren@yahoo.com

Cam On = Bedankt!!