

Nieuwsbrief 6, december 2011

Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject **LOOKING-FORWARD**



Velen van jullie hebben ons, via de reisverslagen op onze nieuwe website, gevolgd tijdens het bezoek aan “onze” kinderen in Vietnam. Dit jaar is mijn oudste dochter Vincy met mij meegereisd. Zij wilde ook wel eens kennismaken met ons schoolgeldproject en met de gesponsorde kinderen.

In het reisverslag heb je kunnen lezen dat Vincy het geweldig vond. Na twee weken kende ze al de kinderen bij hun moeilijke en verwarrende namen; Thanh Thao, Phuong Thao, Minh Thao, Hoang Uyen, Hong Loan, Hong Thuy, Anh Thu, Cam Tuyen, enz.

De kinderen /meisjes vonden het heel bijzonder dat een dochter haar vader mocht vergezellen.

Samen hebben we het tweeëneenhalve week heel druk gehad in Nha Trang, Dien An en Dien Khanh. We hebben heel veel goeds kunnen doen; bijzondere dingen meegemaakt en veel gezien. Op plaatsen geweest waar je als toerist niet komt; bij de gewone, arme Vietnamees thuis, in de sloppenwijk en op het platteland; bij de openingsceremonie van het nieuwe schooljaar op de (Communistische) Tran Quang Khai-school.

En natuurlijk zoveel mogelijk onze kinderen en onze managers, mrs. Hiep en mrs. Danh, ontmoet. Het was nog veel leuker dan vorig jaar. De kinderen beginnen ons te kennen en zijn dus niet meer zo bang/verlegen. Ze beginnen steeds meer tegen ons te praten en voelen zich vrijer.

Het was voor mij wel even confronterend toen Vy Hanh aan mij vroeg of zij mij mocht zien als haar opa. Haar OPA!? Ik doe mijn best om zo jong en fit mogelijk over te komen bij deze jeugd. Kinderen zijn eerlijk en spontaan. Nou Vy Hanh, het is even wennen, maar het is goed, noem mij maar jouw opa (grandpa).

Vy Hanh heeft ons Looking-Forwardnummer 27-2. Hanh is 14 jaar en zit in de 9^e klas van de Tran Quang Khai-school in Dien Dien. Ze is een heel goede leerlinge.

Toen wij bij Hanh thuis gingen kijken hoe haar woonsituatie is, zagen we een degelijk gebouwd huis dat redelijk goed ingericht is met een keukentje en echte bedden. Geen woning van echt arme mensen. Maar schijn bedriegt hier.

De, van haar man gescheiden, moeder van Hanh had een goedbetaalde, vaste baan, zodat zij dit goede huis konden kopen en inrichten. Begin dit jaar is de moeder echter in het gevaarlijke Vietnamese verkeer verongelukt. Weg moeder = weg inkomen. Vy Hanh en haar 8-jarige broertje bleven alleen achter in dit “mooie” huis.



Gelukkig kwam haar vader terug naar zijn kinderen en zorgt nu voor hen. Hij verdient als timmerman maar 80 euro per maand. Dat is te weinig om Hanh op school te houden.

De directeur van haar school, mr. Nam, heeft in april aan Looking-Forward gevraagd of die kan helpen Hanh op school te houden.

Er was juist een plaatsje vrijgekomen in de 30 leerlingplaatsen dus Hanh had geluk. Vanaf die tijd krijgt zij ook iedere maand 350.000VND (± € 13,00) van onze manager mrs. Danh. In september hebben we Hanh ontmoet. Ze is vriendelijk, verstandig en heel dankbaar dat wij haar en haar gezinnetje willen helpen. Ze doet goed haar best op school, want ze wil lerares Engels worden.

Net als al "onze" 12 kinderen op de Tran Quang Khai-school heeft Vy Hanh zich aan ons voorgesteld in een Engelstalige presentatie. Ze heeft daarna voor Vincy, Danh en mij gezongen en gedanst. Heel bijzonder!

Tijdens het huisbezoek aan Hanh hebben we voor haar pas overleden moeder een meegebracht kaarsje aangestoken op het familiealtaartje. Heel verdrietig.

Hanh zit nu in de 9^e klas van de middelbare TQK-school. Dat is het laatste jaar op deze school. Daarna kan ze, wat leerprestaties betreft, naar de Highschool (voortgezet onderwijs). Of dat ook financieel mogelijk is weten we nu nog niet, want wij sponsoren Hanh alleen zolang zij op de Tran Quang Khai-school zit (categorie 2).

Voor het 9^e schooljaar van Vy Hanh heeft ons fonds gelukkig een persoonlijke supporter gevonden. Wij allemaal zijn hiervoor zeer dankbaar.

Wij zijn ook heel blij te kunnen melden dat 27 van onze 30 kinderen in categorie 1 en 2 een persoonlijke sponsor hebben. Alleen voor 20-2. Khanh Nhi, 21-2. Khanh Nhung en 29-1. Anh Thu zoeken we nog een supporter. Tot die tijd krijgen zij hun schoolgeld uit het algemene fonds van eenmalige donaties.

Financieel (en organisatorisch) is het schoolgeldproject al behoorlijk stabiel. Er is een gemotiveerde groep van donateurs/sponsors en we hebben een kleine buffer om onvoorziene (school)kosten op te kunnen vangen. Alles loopt de laatste maanden naar onze wensen.

Wij willen met ons schoolgeldproject ook niet meer veel groeien. 30 kinderen in categorie 1 en 2 samen is de limiet. We kunnen natuurlijk altijd nog wat donaties gebruiken voor onze kinderen in categorie 3 en voor onze projecten (zie hiervoor onze website).

Eén van die projecten is het verzorgen van ontbijtjes voor de allerarmsten. Minstens 7 van onze 30 kinderen krijgen door geldgebrek te weinig voeding binnen. Ze komen met een lege maag naar school en gaan 's avonds hongerig naar bed. Hun schoolprestaties zijn daardoor lager. We zijn in oktober begonnen om deze 7 kinderen iedere schooldag een ontbijtje te serveren in de schoolkantine; voor zo'n 20 eurocent per ontbijt.



Bijzonder is het dat een Hotel-Restaurant, "Auberge Graaf Hendrik" uit Braamt bij Doetinchem deze ontbijtjes is gaan sponsoren. Voor iedere hotelgast die zij boeken sponsoren zij 2 ontbijtjes. Een prachtig initiatief! Wij hebben ze beloofd om foto's van ontbijtende kinderen te sturen.

Er is eigenlijk teveel om te vertellen! Het schoolgeldproject brengt iedere week weer nieuws. We plaatsen dit nieuws met regelmaat op onze Looking-Forward-website. Met heel veel foto's. Om kosten te besparen, daarom in deze Nieuwsbrief maar weinig (dure) foto's. Je moet toch echt een keer kijken op: www.looking-forward.nl

Nog enkele dagen dan is het Nieuwjaar. Wij wensen al de vrienden van LOOKING-FORWARD alvast **EEN HEEL GELUKKIG 2012.**

In Azië moeten ze nog wachten tot 23 januari. Dan is het Lunar New Year ofwel TET in Vietnam. TET is het grootste en heiligste festival in de Vietnamese traditie. Het wordt gevierd in het hele land en duurt 3 dagen. Het is een vakantie/festival periode waarin de komst van het voorjaar wordt gevierd en volgens de "Lunar Calendar" is het ook de start van het

nieuwe jaar. Een letterlijke vertaling vanuit het Sino-Vietnamees staat voor: Het Feest van de Eerste Morgen. De Tet-festiviteiten vallen samen met het Chinese Nieuwjaar.

Tet is een echt familiefeest dat bol staat van de traditionele gebruiken; waaronder het koken van speciale feestmaaltijden, bezoeken van vrienden en familie op Nieuwjaarsdag, het geven van "lucky money" aan kinderen en ouderen.

Net zoals bij ons (vroeger) met Pasen trekken de mensen nieuwe kleding aan. Nu wij wat meer geld in ons fonds hebben gaan wij ook "onze" kinderen in het nieuw steken. Ze mogen, onder leiding van onze 2 managers, 300.000 Vietnamese Dong uitgeven aan persoonlijke kleding/schoeisel. Dat is bijna 12 euro per kind. We "doen" eigenlijk alleen schoolgeld, maar het is zo fijn als we iets meer kunnen doen. De kinderen reageerden dolblij. Vooral in Vietnam is het heel belangrijk om met de rest mee te kunnen; er bij te horen.

Financiële verantwoording

Op 17 december 2011 zit in de sponsorkas € xxxx (incl. vooruitbetaalde schoolgelden)

RABO rekeningnummer 13.60.36.562

t.n.v. Johan Verschuren, inzake Vietnamese kinderen

Dus ondanks de recessie is het saldo gestegen. Dit komt omdat we weer meer (vaste) sponsors hebben. We houden het saldo ook iets hoger voor de continuïteit in mogelijk moeilijkere tijden. Maar alles gaat gegarandeerd naar "onze" arme schoolkinderen in Vietnam.

Alle sponsors kunnen volledige inzage krijgen in de L-F-boekhouding.

Looking-Forward is geen stichting en is niet ANBI gecertificeerd. We denken er over na om dit wel te gaan worden/aanvragen. Maar is dat werkelijk nodig? De organisatie gaat dan veel meer tijd in beslag nemen en er ontstaan organisatiekosten.

We kunnen dan meer (van de belasting afschrijfbaar) donaties krijgen, maar als ons project op de huidige schaal blijft werken is dat misschien niet nodig. Nu is ons schoolgeldproject eenvoudig en goedkoop. We kunnen donaties van sponsors nagenoeg kosteloos doorgeven aan de kinderen. Er is ook heel veel persoonlijk contact mogelijk.

Maar misschien is de stichting- en ANBI-vorm wel verstandig in de nabije toekomst.

Bedankt, Lidy en Johan Verschuren (E-mail: johanverschuren@yahoo.com)

We sluiten deze 6^e Nieuwsbrief af met een stukje tekst dat 18-1 Nhu Truc (*Tjuk*) aan ons geschreven heeft:



I'll try my best in study hard. 9 and 10 points will be the most meaningful gift to give them my gift and teachers. I will try my best as a brightening future awaits me, for the attention and support of everyone for me. By the words of Mrs. Danh I know you also had to work very hard every day to have some money to help us, again on behalf of the group I would like to send you deep gratitude, for what you have and are doing for us
